

Als ik op vakantie ben, waar dan ook, hoop ik iets over boogschieten tegen te komen. In een museum, op straat of winkel... het maakt niet uit! Een schilderij, standbeeld of souvenir... uit de historie of iets hedendaags... het maakt echt niets uit.

Deze zomer waren we op vakantie naar Stadtkyll in de Duitse vulkaaneifel. Hier kun je heerlijk wandelen en leuke middeleeuwse stadjes bezoeken. Op één van onze wandelingen bezochten we het "Eisenmuseum" in het plaatsje Jünkerath. Hier waren vele, van voornamelijk gietijzer gemaakte, voorwerpen te bezichtigen. Onder andere oude potkachels, strijkbouten en gereedschappen. En jawel, in een vitrine lagen Romeinse pijlpunten, opgegraven bij het plaatsje Daun.

Wandelend door de schilderachtige straatjes van het historische stadje Blankenheim zagen we tussen de vele romantische vakwerkhuisjes een soort van 'voorstelling' met daarin drie pijlen in een blazoen.

In het Eifelmuseum in dezelfde plaats is een stukje geschiedenis te zien. Vanaf de vroege prehistorie tot en met het heden. Hier zag ik een replica van een pijl uit de steentijd.



replicapijl uit de steentijd, Eifelmuseum, Blankenheim

Tot zover mijn 'vondsten' op het gebied van het boogschieten. Hierbij bleef het echter niet. Tijdens mijn vakantie heb ik ook nog een setje 'Indianen'pijlen gemaakt. Deze behoren bij mijn 'Native Indianbow', zie Handboogsport juni/juli 2003. Net als bij een zelfgemaakte boog is het



Romeinse pijlpunten, Eisenmuseum Jünkerath

toch weer spannend of ze het ook wel echt 'doen'. Kun je er mee schieten? Vliegen ze goed? Dit is een kwestie van uitproberen. Op een zonnige zaterdagochtend om halfacht stond ik op de baan buiten mijn pijlen in het blazoen te schieten. Eerst nog wat voorzichtig van af een metertje of tien. Al snel bleek het goed te gaan. Heb ik nog een uurtje vanaf 25 meter staan te schieten. De punten gingen na enige tijd een ietsje los zitten, maar verder geen proble-



voorstelling op gevel, Blankenheim

men. Met een goed gevoel ging ik na het schieten weer op huis aan. Over een paar dagen zit m'n vakantie er op, moet er weer gewerkt worden.

[tekst en foto's: Hans Veldhuis]