



5^e Vesting-Ronde Naarden

Al vaak had ik horen vertellen over de Vesting-Ronde op het terrein en in de gebouwen van het Nederlands Vesting Museum in Naarden.

Zaterdag 8 november 2003 was het weer zover. Samen met mijn dochter Kathleen besloot ik maar eens te gaan kijken. Het zonnetje scheen lekker en er stond een ietwat guur windje. Een mooie herfst dag dus. Binnen de vestingwallen aangekomen zagen we vele schutters staan, zich gereed makend voor het schieten. Voor zover ik het kon bekijken telde ik 33 doelen. Deze varieerden van gewone blaoenen tot 3-D doelen. Er waren verschillende categorieën;



Bare-bow en traditioneel, recurve, compound. Gek, maar binnen deze locatie leken de longbows het meest op hun plaats te zijn. Enkele schutters waren ook traditioneel gekleed. Maar tegen het decor van de oude kanonnen gaven de compound- en recurvebogen een mooi contrast van vroeger en heden.

Na een daverend kanonschot werd begonnen aan de wedstrijd. Voor ons, als bezoekers, even een mooie gelegenheid om een kopje koffie en een sapje te gebruiken. Daarna bij verschillende doelen gekeken hoe deze geraakt werden, of net niet natuurlijk. Het ging er gemoeidelijk en overzichtelijk aan toe, daar binnen de vesting. Enthousiaste schutters, mooi weer. Na zo'n uurtje tijdens de wedstrijd



te hebben rondgelopen en de schietprestaties te hebben bekeken zijn we, voor we weer huiswaarts gingen, nog even het stadje Naarden gaan bewonderen. Jammer dat het historisch centrum door geparkeerde auto's ontsierd wordt.



[tekst en foto's: Hans Veldhuis]