

Vakantie

Dit jaar maar eens een huisje gehuurd in bungalowpark Sijpeld in... Sijpeld. Naar het zonnige zuiden dus. In Zuid-Limburg ben je ook net in het buitenland. Nu kom ik meestal wel iets over boogschieten tegen en eigenlijk zoek ik er ook wel naar. Deze vakantie had ik dat van mij afgezet en had alleen een zelfgemaakte indianenboog meegenomen. Deze moest nog geschilderd worden en voorzien van een fraai motief. Tussen de wandelingen en andere bezigheden door is het schilderen goed gelukt. Lekker buiten in het zonnetje zittend met de boog op schoot.



Mooi vakantie klusje, dat schilderen...

Bij een bezoekje aan Heerlen ontcom je niet aan en kijkje in het Thermenmuseum. Deze Thermen, een Romeins badhuis, werd in 1940 ontdekt en is te bezichtigen. Het museum is er overheen gebouwd. Vele gebruiksvoorwerpen en sierraden zijn er gevonden en tentoongesteld. Uiteraard lagen er ook enkele Romeinse pijlpunten.



Diverse modellen Romeinse pijlpunten

In Landgraaf heeft men op de overblijfselen van een zwarte kolenberg, een fantastisch landschap en tuinencomplex aangelegd. Themapark Mondo Verde geeft vele landschapstuinen weer uit de gehele wereld. Veel marmeren beelden zijn nagemaakt en staan op verschillende

plaatsen in het park. Ook hier kwam ik iets van boogschieten tegen. Een fraai wit marmeren beeld van Apollo, de god van de zon. Deze was ons tijdens onze vakantie duidelijk goed gezind.



Apollo met pijl en boog die samen met zijn zus Diana de hooghartigen verdreef

Verder kan alleen nog vermeld worden dat het weer in de periode eind juli, begin augustus zeer goed was in Zuid-Limburg. Dit in tegenstelling tot de rest van Nederland.



Het resultaat na het aanbrengen van de laatste kleur. Thuis aflakken en de boog is schietklaar

[Tekst en foto's: Hans Veldhuis]