



Het maken van traditionele houten pijlen. Een Workshop...

Ook bij de jeugd begint het longbowschieten populair te worden, zo lijkt het. Bij de Saense Handboog Skutters te Zaandam zijn er al enkele schutters die de recurveboog opzij hebben gelegd en de longbow ter hand hebben genomen. Deze schutters hebben natuurlijk ook pijlen nodig en die koop je dan kant-en-klaar. Dat is wel makkelijk maar je mist iets. Iets van jezelf!



Je wilt als traditionele schutter je pijlen zelf maken. Dus vraag je aan iemand op de club of die je helpen wil. En natuurlijk wil de gevraagde persoon dat wel doen tot blijkt dat er meer schutters zijn die houten pijlen zelf willen leren maken.

Workshop

Dan ontstaat als vanzelf het idee om een Workshop te organiseren. Dan ga je voor jezelf eens wat op papier zetten. Hierdoor ontstaat dan een soort gebruiksaanwijzing, een basis werkwijze voor het maken van pijlen. Deze gebruiksaanwijzing staat op <http://home.planet.nl/~nieuwefletcher> als PDF-file.

Sponsoring

Dan de benodigde materialen bestellen. Om de prijs voor de deelnemers niet al te hoog te maken wilde mijn materiaalleverancier, Van Buggenum Sports, voor een belangrijk deel sponsoren. De materialen kreeg ik mooi op tijd vanuit Limburg thuis gestuurd.

Zelf aan de slag

Acht jeugdige deelnemers hadden zich aangemeld om te horen en te zien hoe je

een eenvoudige pijl traditionele pijl maakt. En dan natuurlijk zelf aan de slag. Nok en punt op de schacht maken. Dan veren plakken. Tussen het drogen van de lijm voor de geplakte veren door heb ik een demonstratie natuur (ganzen) veren snijden gegeven. De veren plakken en na het drogen met een verenbrander het model van de veren gebrand. Daarna de "middeleeuwse wikkelingen op de veren gemaakt. Nadat iedereen, met enige hulp, een eerste pijl had gemaakt konden alle deelnemers nog een tweede pijl maken. Nu (bijna) zonder hulp.

Direct uitproberen

Enkele deelnemers zijn ook nog een wikkeling gaan maken op hun pijlen. Ook werden enkele pijlen direct nadat ze klaar waren op de boog gezet en uitgetoet. Keurig op de baan, buiten in de zon.

Ervaring overbrengen

De Workshop begon om 9:45 uur en de laatste pijlenmaker was om 14:00 uur klaar. Toch een aardige ochtend gevuld met deze werkzaamheden. Naar ik heb begrepen naar ieders tevredenheid. Deze activiteit geeft ook wel aan dat de "oudere"



schutter iets van zijn ervaring kan overbrengen op de jeugd. Een goede zaak lijkt mij...

Tekst: Hans Veldhuis
Foto's: Karin Kwaks

