

Traditioneel schieten in een groen Engels heuvellandschap

In het weekend van 24 en 25 mei 2008 stond Batsfordpark, Engeland weer op de agenda met een field, een flight en met roving Marks. Deze door de European Traditional Archery Society georganiseerde wedstrijden trekken steeds meer deelnemers uit andere landen. De ETAS trok dit jaar de aandacht van schutters uit Zweden en IJsland. Ook waren de deelnemers uit Hongarije, Duitsland, Nederland, Ierland en natuurlijk Wales, Schotland en Engeland weer van de partij. En dat laat zien dat de ETAS, dat staat voor de promotie van het traditionele boogschieten in Europa, op de goede weg is.

De locatie, het landgoed van Lord Dulverton nabij Moreton-in-Marsh was ook dit keer weer ter beschikking gesteld. Het fraaie groene heuvelland met hoge bomen was het toneel voor de roving marks. Ook was er een plek waar de deelnemers hun tenten konden neerzetten. Een stukje verderop lagen de bossen van het landgoed waarin een parcours voor de field was uitgezet.

Broadway

De meeste deelnemers arriveerden op vrijdag. Enkele op donderdag zodat er de volgende dag nog een trip gemaakt kon worden in de omgeving. Dat zou deze keer het schilderachtige stadje Broadway zijn. In de nabijheid stond ook nog een kasteeltje bovenop een heuvel. Dit was te bezichtigen. Broadway zelf was ook zeer de moeite waard. Een goede aanloop naar de wedstrijden van het weekend.

Heuvelachtig woud

Zaterdagochtend vertrokken we met een lange rij auto's in konvooi naar de bossen van Batsford. Daar aangekomen konden we ons opmaken voor een stevige trip door het behoorlijk heuvelachtige woud. Er werd geschoten van de ene heuvel naar een doel op de tegenover liggende heuvel. Na het schieten van de nodige pijlen was het naar beneden lopen en weer omhoog om de scores te noteren. Er werd in groepjes van 4 personen geschoten. Mede door het mooie weer was het een geweldige dag zo in dat bos.

Film over de Mary Rose

Terug gekomen op onze bivak werd er in de middag een flight vershoten. Dit werd doorkruist door een filmploeg van de Engelse televisie. Deze zijn een documentaire aan het maken over de Mary Rose.

het beroemde middeleeuwse schip vol warbows en pijlen dat bij het verlaten van de haven naar de zeebodem verdween. Dat waren bogen voor de strijd tegen Frankrijk (maar dit is een heel ander verhaal).

The English Warbow Society

Tussen de bedrijven door is er een nieuwe society opgericht, de English Warbow Society. Dit is voor longbowschutters die 71 # of meer schieten. Wanneer er meer details over bekend zijn kom ik daar later op terug.

Aan het einde van de dag was er een barbecue voor iedereen, aangeboden door de ETAS. Een mooie afsluiting van een geweldige dag.

Roving Marks in de regen

Zondag trokken we over het landgoed om de roving marks te schieten. De marks stonden op behoorlijke afstanden, soms met de hoge bomen er tussen. Dat maakt het zo mooi. De pijlen moeten over de hoge bomen het doel bereiken. Als dat dan lukt, is dat een lekker gevoel. Minder fijn was de regen die ons tijdens dit evenement ten deel viel. In de middag werden de scores verwerkt en volgde de prijsuitreiking. Voor de "overall" winnaars was er een boog te winnen. De Hongaren hadden een ruiterboog ter beschikking gesteld. Van Steve Stratton was er een longbow als prijs.

Volgend jaar in Zweden

Het was een geweldig weekend en voor volgend jaar staat er een ETAS kampioenschap in Zweden op het programma.

Voor meer info: <http://www.doornbos.org/etas/>

Tekst Hans Veldhuis.

Foto's Hans Veldhuis, Simon Verhoef, Marian Reedijk

