



Buck Boon



Kjell Ziesemer

# Winter Animal Texel 2009

**Zondag 22 februari was het weer zover. De Winter Animal van Texel. Nu een andere locatie dan voorgaande jaren. Het parcours nu groter en deels in de duinen en deels in het bos. Drie lussen waren er uitgezet met in totaal 36 doelen. Zoals we gewend zijn van de organiserende vereniging, de Eilandschutters, was alles weer goed voor elkaar. Het weer is nu eenmaal niet te organiseren maar ook dit kon er mee door. Was het in het duingebied wat fris, tussen de bomen was het goed vertoeven. Samen een behoorlijk deelnemersveld was alles bij elkaar goed voor een geweldige dag boogschieten.**

Misschien nog leuk om te vermelden is dat er naast veel deelnemers uit eigen land ook schutters uit Duitsland, Engeland en zelfs een schutter uit IJsland van de partij waren. Hiermee kreeg de wedstrijd een Europees kantje.

Wat ook weer opviel was het aantal traditionele schutters. En daarvan waren er ook een aantal jeugdige schutters aanwezig. Twee daarvan, Buck Boon en Kathleen Veldhuis, staan even centraal. Beide junioren schutters zijn afkomstig uit de Zaanstreek en lid van de Saense Handboog Skutters. Een vereniging waar het traditionele (Engelse longbow) boogschieten hoogtij viert. In het groepje van deze twee schoot ook Kjell Ziesemer mee, ook junior. Hij schoot met een flatbow met oplegger. Kjell is lid van Waterlandschutters uit Purmerend.

Voor Kathleen en Buck was deze Animal de eerste kennismaking met deze wedstrijd vorm. Tot dan toe hebben ze alleen op een 'gewoon' blazoen geschoten. Nu waren de doelen drie dimensionaal, stonden op onbekende en verschillende afstanden en was ook de ondergrond nog eens oneffen, stonden er soms bomen of hingen er takken in de weg. Een totaal nieuwe ervaring dus.

Waar Kjell liet zien al eerder een dergelijke wedstrijd te hebben geschoten paste Buck zich snel aan en ging hem het schieten goed af. Kathleen had er duidelijk iets meer moeite mee en kwam wat later 'op stoom'. Het eerste deel van het parcours was voor onze groep het duingebied. Daar was het toch wel wat koud maar nadat we het beboste gebied betraden werd het aangenamer van temperatuur.

Na het laatste doel te hebben beschoten was het wachten op de uitslagen en het verdelen van de prijzen. Dit nam toch nog wel wat tijd in beslag zodat er druk 'geëvalueerd' werd. Nadat de punten waren geteld en de prijzen waren uitgereikt kon ieder weer zijns weegs gaan. Buck had goed gescoord en werd 5e. Kathleen was tevreden met een bescheiden puntentotaal dat toch nog goed was voor een 3e plaats. Kjell werd eerste in zijn klasse.

Het is goed voor het traditionele boogschieten dat ook jeugdige schutters zich hiervoor interesseren. Helaas houden veel verenigingen erg vast aan de recurve boog, een goede start om de basis schiettechniek te leren overigens, echter je hoort vaak dat schutters wel met een andere boog zouden willen gaan schieten. Geef ze die mogelijkheid zou ik zeggen...

Meer foto's op [www.fletcher-net.nl](http://www.fletcher-net.nl)



Hans Veldhuis 'op schot'