

Cloutschieten in Linschoten

Het voorjaar is goed begonnen, met veel zonnige dagen. Dat is altijd prettig, vooral als er een weer een mooie wedstrijd is te verschieten in de buitenlucht. Zaterdag 25 april stond de Clout op Landgoed Linschoten op het programma. Deze door de NVvTH georganiseerde wedstrijd is er een voor de traditionele houtschutters.

De Clout is van oorsprong een training voor de middeleeuwse boogschutters. Alleen al daarom zou dit soort wedstrijden alleen met de longbow geschoten behoren te worden. Hier op Landgoed Linschoten is dat gelukkig het geval. Samen met het mooie weer, een fantastische omgeving en een gezellige groep schutters van oud tot jong voldoende aanleiding voor een geweldige dag. Niet voor iedereen is het mogelijk om te trainen voor zo'n Cloutverschieping. Je hebt er toch wel een aardig stukje grond voor nodig. Voor enkele schutters van de Saense Handboog Skutters is het mogelijk om af en toe een pijltje weg te schieten bij een boer in de omgeving. Het blijft toch steeds weer een geweldige om de pijlen af te schieten op een doel dat bijna 165 meter ver staat en dat je er dan ook nog geregeld in de buurt komt. Samen met Hans Zwart en Rob Kwak ben ik een week voor de wedstrijd even gaan oefenen.

LINDA, EEN KLASSE APART

Nadat alle schutters op het landgoed aanwezig waren, konden we richting schietveld gaan. Na een korte wandeling splitst de groep zich in tweeën op. Een veld voor de dames en junioren, een ander veld voor de mannen. En de vrouwen dan? Ja er schoot bij de mannen ook nog een vrouw mee. Jammer voor haar maar die klasse bestaat (nog) niet bij het Cloutschieten. Maar Linda Doornbos laat zich daar niet door weerhouden en schiet de afstand met succes.



SNERT, ROOKWORST, ZUURKOOL, MOSTERD

In de ochtend werden 36 pijlen geschoten gevolgd door een Flight-verschieping. Velen deden hieraan niet mee en begaven zich naar de catering. Lekker bakkie snert en een broodje rookworst met zuurkool en mosterd. Heerlijk... Dat is echt even bijkomen want je loopt behoorlijk wat af tijdens de wedstrijd. Na de pauze weer naar het veld waar de tweede serie van 36 pijlen geschoten kon worden. In de middag werd het wel wat bewolkter maar dit deed niemand.

ONTSPANNEN

Aan het einde van de dag konden we ons zelf en de bogen weer ontspannen. Het was tijd voor de bedankjes, gericht aan allen die zich hadden ingezet om er deze dag weer wat moois van te maken. En... met succes, het was een geslaagde dag.

**Uitslagen staan op
www.nvvth.nl**