



Hulp bij het zagen van iets dat een boog moet worden.

Eerste Pijlen- en bogenbouwersweekend.

Zaterdag 27 juni 2009 reed ik over de Afsluitdijk richting Friesland. Bij Boalsert (Bolsward) rechtsaf richting Nijefurd of te wel Warns. Daar was het even zoeken naar de jachthaven van het Johan Friso Bedrijvenpark.

Daar, in één van de loodsen, gebeurde het. Het eerste 'Pijlen- en bogenbouwersweekend'. Demonstraties en workshops waar vooral de zelfwerkzaamheid prioriteit heeft. Veel deelnemers, jong en oud, storten zich op het maken van een eigen traditionele boog. Zelf meegebracht hout kon met de hulp en kennis van enkele doorgewinterde bogenbouwers tot een bruikbare boog worden verwerkt. Zo leert de beginnende bogenbouwer waar op gelet moet worden bij het maken en vooral hoe je het hout moet bewerken om er een goede boog van te maken. Een goede

promotie voor onze zo mooie (traditionele) handboogsport.

Ruwe boomstammen

Op de eerste dag van dit weekend zagen we in de ochtend vooral ruwe stukken boomstam en enkele strakke gelamineerde boogstaven. In de loods waren werkbanken neergezet en diverse gereedschappen waren aanwezig waaronder een lintzaag. Iedereen had verder vooral het eigen gereedschap mee. Naar gelang de dag vorderde werden er steeds meer bogen zichtbaar. Aan het einde van de dag werden de

meeste bogen al getillerd. Zowel bij het bewerken als het tilleren waren Niko Macura, Jan van der Veen en Ian Blackwell de 'deskundigen' die met veel enthousiasme hun kennis overbrachten aan de al even gemotiveerde deelnemers.

De Warbow

Jeroen Drenth hield zich bezig met de Warbow. Zijn kennis over het maken ervan en ook hoe je met de Warbow schiet droeg hij op menigeen over. Voor de jongste bogenbouwers was er een workshop bogen maken van bamboe.