

Winterse Winteranimal 2010 op Texel, met sneeuw...

Deze keer kon er op zaterdag 20 en/of op zondag 21 februari worden deelgenomen aan de Winteranimal van de Texelse Eilandschutters. De locatie was het duingebied en de bossen bij De Koog, deels op het terrein van camping Koger Strand. De vraag was of er dit weekend in de sneeuw geschoten zou gaan worden. Vanaf december 2009 was het al echt winter en de kans was groot dat het ook tijdens de Winteranimal winters zou gaan worden.



De vrijdag ervoor kamen we aan op het mooie eiland voor het jaarlijks 'lang weekendje Texel'. Samen met dochter Kathleen en clubgenoot Buck (beiden 15 jaar) hadden we ingeschreven voor de zaterdag. De zondag wilden we benutten om van de fraaie omgeving te genieten. De duinen en het strand.

IETS LATER

Op de flyer stond als aanvangstijd 9:00 uur maar... Dit werd wat later omdat om deze tijd ook de veerboot met de laatste schutters van het vaste land aankomt. Tegen 10:00 uur konden we beginnen aan de wedstrijd. Het parcours was verdeeld over 3 lussen van elk 12 doelen. Het was weer mooi uitgezet tussen de bomen en in de duinen. De doelen stonden ook niet al te ver uit elkaar. Dat maakte het parcours overzichtelijk en goed te belopen.

GEBLESSEERD

Een week eerder werd ik onaangenaam verrast door een slijmbeursontsteking in mijn rechter elleboog. Ik besloot om toch mee te schieten. Rustig aan was het idee. Bij het eerste doel bleek al onmiddellijk dat schieten onmogelijk was. Boog en pijlen maar snel in de auto opgeborgen en de scores van de twee jeugdschutters gaan bijhouden. Opvallend was dat wij met z'n drieën in een groepje waren en er andere groepen met zes, soms zeven schutters. Dit zorgde af en toe voor enig oponthoud.

SNEEUW EN WIND

De weersomstandigheden waren winters. Tussen de bomen was het goed vertoeven. In het duingebied was het vooral op de duinen koud door een stevig windje vanuit de zee. In de middag kwam daar nog een sneeuwbuï bij. Maar het mocht de pret niet drukken. Het was best een mooie ervaring zo in de sneeuw.

DANSEN

De catering was ook weer goed verzorgd. Lekker broodje rookworst. Warme chocolade melk of een soepje. Nadat de laatste schutters binnen waren kon de einduitslag voor de zaterdag worden opgemaakt. Dit duurde wel wat lang maar de schutters die waren blijven wachten waren druk met elkaar



in gesprek en ook werd er wat gedanst op de muziek die er te horen was. Na het uitrijken van de prijzen kon men weer naar huis, vakantiepark of logement. Een deel van de schutters zou ook de volgende dag weer aanwezig zijn.

Buck ging samen met zijn moeder weer naar huis toe. Kathleen en ik zochten ons vakantie huisje nabij de Cocksdorp weer op. Lekker een warm bad en daarna lekker rozig geworden ontspannen bij de open haard.