

Een beetje geluk tijdens **TRADITIONELE CLOUTVERSCHIETING**

De vrijdag voor de Bredius Clout voorspelde Erwin Krol een bewolkte dag met in de middag regen. Met een beetje geluk zou ook de zon zich eventjes kunnen laten zien. Met zo'n weersvoorspelling houd je daar rekening mee. Regen kleding mee dus...



ZATERDAG 2 OKTOBER, WOERDEN

Ik werd opgehaald door Jan en Gert, en op weg naar Woerden miezerde het een beetje. De lucht was wat grijs. Aangekomen bij de Brediusshonk eerst een bakkie koffie. Toen iedereen aanwezig was volgde een korte uitleg over de verschiëting voor de nieuwe cloutschutters. Daarna naar het veld en al bij het schieten van de eerste pijlen was er het beetje geluk dat weerman Krol vrijdag aankondigde, de zon. Het was al niet koud en met dat zonnetje erbij werd het zelfs wat warm. De bodywarmers gingen uit. Dit beetje geluk zou de hele dag duren.

EEN HYPE?

De Bredius Clout is een two-way verschiëting voor schutters met een traditionele boog, die gemaakt is van natuurlijk materiaal en er wordt geschoten met houten pijlen. De afstanden zijn 180 yards voor de mannen en 120 yards voor de veteranen, dames en jeugd. In de ochtend werd de eerste ronde verschoten. Wat mij opviel was dat er deze keer veel schutters met een ruitboog aan de meet stonden. Een nieuwe hype? De clout is een middeleeuwse verschiëting ontstaan uit de training van longbowschutters van het Engelse leger.

VERBLINDEND LICHT

Nadat de laatste pijlen waren verschoten en de punten genoteerd konden we gaan genieten van een voortreffelijk verzorgde lunch. Soep, brood met diverse beleg en een slaatje. De magen konden worden gevuld en zo konden we goed de middagronde ingaan. Ook nu bleef de zon ons vergezellen. Omdat deze in het najaar lager staat keken we ook met



regelmaat tegen het verblindende licht in. Dat viel niet altijd mee, de geschoten pijl was niet meer te volgen. Maar ja, een eenmaal geschoten pijl... daar verander je toch niets meer aan. Bij het laatste rondje betrok de lucht. Grijs wolven kwamen nader en verdreven de zon.

Na het noteren van de laatste scores werd het veld verlaten en konden we de bogen, pijlen en overige materialen opruimen en ons te rusten zetten in de kantine in afwachting van de prijsuitreiking. Na de ceremonie van bedankjes en felicitaties konden we na een geweldig mooie dag weer huiswaarts gaan. Tijdens de terugweg miezerde het weer wat, net als op de heenweg. Toen ik, na eerst Gert thuisgebracht te hebben, uit de camper van Jan stapte begon het te regenen. Erwin bedankt voor het beetje geluk...

Uitslagen op www.nvth.nl