

12E ARCHEON OPEN BOOGSCHIETWEDSTRIJD

De weersvoorspellingen voor zondag 19 september waren niet zo best. Een regenachtige dag! Dat heb je liever niet als je een wedstrijd hebt die dag waarbij 'middeleeuwse' kledij gedragen dient te worden. Een traditionele boogschietwedstrijd in Alphen aan de Rijn binnen de muren van het Archeon.

Voor zover bekend heeft het inderdaad op verschillende plaatsen in het land geregend. In het Archeon bleef het beperkt tot slechts enkele spettertjes. Een mooie dag dus om de pijlen uit de koker te halen en lekker traditioneel te gaan schieten.

Om 10:00 uur openden zich de deuren van het Archeon en konden de boogschutters en publiek naar binnen. Voor alle schutters was het verzamelen bij het klooster. Nadat enkele prevelende priesters blootsvoets uit het klooster kwamen en tussen de middeleeuwse woningen door richting schietterrein liepen sloten de schutters zich aan bij deze heiligheden. Bij het schietterrein aangekomen werden na een preek de blazoenen gezegend en kon de wedstrijd beginnen.

Geschoten werd vanaf 25 meter, 36 pijlen in de ochtend, 36 in de middag. Drie pijlen per rondje en Engelse telling. Schieten met de mediterrane greep, wat overigens niet door iedereen begrepen werd. Dit waren wat gegevens vooraf. Schieten dus maar... met zelfs af en toe een straatje zon erbij verliep de wedstrijd voorspoedig. Tussen het schieten en pijlen halen door was het gezellig babbelen met elkaar. Over de bogen en pijlen. En over het weer... zoals we dat doen in Nederland. De dag vorderde en zo ook de wedstrijd. Nadat de laatste pijlen waren geschoten konden de wapens weer worden opgeborgen.

Tot slot was er de prijsuitreiking bij de Romeinse herberg en daarna de magen vullen met brood, gebraad en salades. Een mooie afsluiting van een mooie dag.

Uitslagen van dit schutters evenement zijn te vinden op www.nvth.nl.

