

# We kennen hem allemaal

# Robin Hood

## De held van iedere boogschutter

Als er over boogschieten wordt gesproken valt zijn naam. Bij niet boogschutters wordt er dan een appel bijgehaald die op het hoofd van iemand wordt gezet. Maar dat hoort bij een heel andere persoon. Wij, boogschutters, weten wel beter. Onze held, ons grote voorbeeld, hij die ons ertoe heeft aangezet om ook de boog en de pijlen ter hand te nemen is in vele verhalen en legenden beschreven. Of er iets van waarheid in die vertellingen zit is duister. Maar dat waren ook de tijden waarin deze held van zich liet spreken. Nu in onze tijd lezen we niet alleen meer over deze tot de verbeelding sprekende personage maar zien we hem ook. Sinds het begin van de film is hij te zien. Tot op de dag van vandaag worden er nieuwe films gemaakt over de avonturen van onze held. En ook al blijft het verhaal, de legende, in grote lijnen hetzelfde. Er zijn echter veranderingen.

Als voorbeeld twee boeken. Het eerste kocht ik in onze bibliotheek. Zo'n boek dat uit de collectie gaat omdat het is afgeschreven. Het tweede boek is gekocht in de boekwinkel bij de aanbiedingen. Ik kwam het per ongeluk tegen.

Twee boeken met hetzelfde onderwerp. Het eerste boek beschrijft de hoofdpersoon, onze grote held. Het nieuwe boek beschrijft ook de held maar door de ogen van een andere persoon.

'Robin Hood' uitgegeven in 1982 en geschreven door Roger Lancelyn Green. In dit boek wordt Robin Hood beschreven zoals we hem kennen. Heldhaftig, moedig en rechtvaardig. Waar nodig vallen slachtoffers. Een goed gemikte pijl in het hart van de tegenstander. Ook zijn medestanders doen hierin mee. Een enkele keer is het zelfs wat harder als het om een gevecht gaat. Maar altijd is het goed dat van kwaad wint.

'Vogelvrij, Sherwood' is van 2010 (Nederlandse editie) en geschreven door Angus Donald.

Hierin wordt de vogelvrije Robin Hood eigenlijk net zo beschreven als boven. Maar er is een verschil. Onze held is niet altijd even rechtvaardig in de strijd. Meedogenloos en heeft soms sadistische trekjes. Meer een strijder tegen het geldende regime, dat er overigens ook niet voor terugdeinst om het volk op gruwelijke wijze kort te houden. Het verhaal geeft een beeld van hoe men toen geleefd zou hebben. De metgezellen van Robin zijn ook niet allemaal zo betrouwbaar. Verder wordt er in de vertelling een en ander uitgelegd over de bogen en pijlen. Het is een verhaal van deze tijd. Boeiend en een iets andere kijk op de Robin Hood verhalen die wij gewend zijn.

